

**Oudercafé**

Vrijdag **6 maart van 08:30 -09:30 uur** is er weer oudercafé in de teamkamer. U bent weer van harte welkom om hier met andere ouders in gesprek te gaan.



**1 maart – Begin van de lente**

Op 1 maart begint de meteorologische lente. Dit is de periode waarin de dagen langer worden, bloemen beginnen te bloeien en de natuur langzaam weer tot leven komt. De lente staat symbool voor groei, vernieuwing en een frisse start. Het is een mooi moment om samen met kinderen stil te staan bij de veranderingen in de natuur.



**2 maart – Poerim**

Poerim is een vrolijk Joods feest. Tijdens Poerim herdenken Joodse mensen dat het Joodse volk lang geleden werd gered van een slecht plan van een man genaamd Haman. Het verhaal staat in de Bijbel, in het boek Esther. Poerim is een feest van blijdschap: kinderen en volwassenen verkleden zich, er worden lekkernijen gegeten en mensen geven elkaar cadeautjes en eten. Het feest staat in het teken van moed, saamhorigheid en vreugde.



### **3 maart – Magha Puja**

Magha Puja is een belangrijke feestdag binnen het boeddhisme. Op deze dag herdenken boeddhisten een bijzondere bijeenkomst waarbij veel volgelingen spontaan samenkwamen om naar Boeddha te luisteren. Tijdens Magha Puja denken mensen na over het doen van goede daden, het vermijden van slechte daden en het ontwikkelen van een rustige en vriendelijke geest. In tempels worden kaarsen aangestoken en lopen mensen vaak in een stille optocht.



### **4 maart – Holi Phagwa**

Holi Phagwa is een kleurrijk Hindoestaans feest dat de komst van de lente viert. Het staat bekend als het feest van kleuren. Mensen vieren dit feest door elkaar met gekleurd poeder te bestrooien, samen te zingen, dansen en feest te vieren. Holi staat symbool voor vreugde, verbondenheid en het overwinnen van het goede op het kwade. Het is een feest waarbij iedereen samenkomt en verschillen even worden vergeten.

