

Bruno

heeft wel 100
VRIENDEN



Erasmus Pi



Bruno is op pad met zijn vrienden om te gaan vissen, als hij op de grond een vreemd ding ziet liggen.

Wat is dat?!

Nieuwsgierig raapt hij het op en zodra hij het in de hand heeft, licht het op.



Wat mooi! denkt Bruno.

Renzo roept hem: 'Waar blijf je? We zijn op je aan het wachten!' 'Ik kan nu niet komen,' antwoordt Bruno.

Hij gaat lekker liggen en begint het vreemde voorwerp te inspecteren. Wat zit er niet allemaal in dat kleine doosje? Plaatjes die hij nog nooit heeft gezien, woorden die hij nog nooit heeft gelezen, geluiden die hij nog nooit heeft gehoord. Maar vooral: **zo veel vrienden!**



'Wat heb je daar in je hand?' vragen Renzo en Rico op de terugweg naar huis.

'**Kijk!**' zegt Bruno, en vol trots laat hij het wonderlijke doosje zien.

'Ik ben er net achter gekomen dat het een mobiele telefoon is.'

'Wat kun je ermee doen?' vragen de twee andere beren.
'Je kunt er heel veel vrienden mee maken,' zegt Bruno.
'Maar wij zijn toch je vrienden?!' roepen Renzo en Rico uit.
'Jawel, maar jullie zijn maar met z'n tweetjes.
Nu heb ik wel **100 vrienden** over de hele wereld verspreid.
Het spijt me, maar ik heb geen tijd meer voor jullie.'



Sindsdien is Bruno altijd alleen nog maar bezig met zijn mobiele telefoon.





Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is hij aan het chatten,
kijkt hij filmpjes of luistert hij naar muziek.



Het enige wat hij steeds maar zegt, is:

'Ik heb geen tijd.'

Renzo en Rico maken zich zorgen.
Ze willen hun oude vriend weer terug!
Daarom nodigen ze hem uit om samen honing
te gaan zoeken en om te picknicken in het bos.
Ze hebben notenbroodjes bij zich waar Bruno dol op is.
Maar het is allemaal tevergeefs. Niets interesseert Bruno nog.



Niet veel later gebeurt er iets vreselijks:
de batterij van de telefoon is leeg
en het wonderlijke doosje licht niet meer op.

'Wat is er aan de hand?'

vraagt Bruno zich hardop af.

'Waar zijn al mijn vrienden?'

Hij schudt met het apparaat.



Dan stormt hij in paniek naar buiten. Hij houdt de telefoon boven zijn hoofd en zwaait ermee, terwijl hij heen en weer door het bos rent.





Als Renzo en Rico hem zien, denken ze dat hij gek is geworden.
'Wat ben je aan het doen?' vragen ze.
'Ik zoek het netwerk om verbinding te kunnen maken.
Ik heb geen vrienden meer, ze zijn verdwenen!

**Ik had er 500 en nu ben ik
ze allemaal kwijt!**

Terwijl hij het zegt, stromen de tranen over zijn wangen.

Om hem te troosten geven Renzo
en Rico hem een dikke knuffel.
'Ik had het verkeerd,' zegt Bruno dan,
terwijl hij beschaamd naar zijn voeten staart.

'Jullie zijn mijn echte vrienden!'

'Dat klopt!' lachen Renzo en Rico.
'Wij zullen er altijd voor je zijn!'





'Kom, laten we nu plezier gaan maken,' zegt Rico.

'Ja!' roept Bruno uit. 'Maar eerst moet ik de mobiele telefoon gaan terugleggen waar ik hem gevonden heb. De eigenaar is hem vast overal aan het zoeken!'